



Aquaris

Attraktive Ferienhäuser
Portugal

Frank Jahnholz
Tel: 00351 965 698 660
E-mail: aquaris@aquaris.biz
Website: <http://www.aquaris.biz>



Aquaris

Attractive Holiday Homes
Portugal

Frank Jahnholz
Tel: 00351 965 698 660
E-mail: aquaris@aquaris.biz
Website: <http://www.lovely-homes-algarve.com>



MP Property Care Support

Attractieve Vakantiewoningen
Portugal

Marianne Peters
Tel: 00351 966 334 873
Website: <http://www.mppcs.info>
E-mail: mppcs@mppcs.info



Wat bezienswaardigheden die wij nog steeds de moeite waard vinden voor een bezoek en restaurantjes die wij leuk vinden en/of onze gasten enthousiast over zijn.

Sagres :

Fortaleza :

Hier kun je lekker genieten van het einde van de wereld, een mooie wandeling maken en lekker uitwaaien. Er is een museum en een kapelletje. In het fort was in de 15^e eeuw de zeevaartschool van Hendrik de Zeevaarder gevestigd, ook Columbus heeft hier op school gezeten. Zeker de moeite waard!!!

Cabo de Sao Vicente :

Is het echt uiterste zuidwestelijke punt van Europa. Mooie grote parkeerplaats en een vuurtoren Als je tijd over hebt is het leuk om te zeggen dat je op het uiterste zuidwestelijke puntje van Europa geweest bent.

Vila do Bispo :

Nog steeds een Portugees dorp, leuk om op de weg naar Praia do Castelejo, ook wel het zwarte strand genoemd, even een kop koffie te drinken of even van een Portugese lunch te genieten. Als je door Vila do Bispo rijdt, richting Praia de Castelejo, zie je deze snackbar vanzelf rechts, net na de tweede rotonde op de hoek. Hierachter is iedere morgen de boeren vis- en groentemarkt.

Praia do Castelejo :

Als je wilt wandelen op het strand heel leuk Zorg dat je er bent als het eb is ... kun je van het ene strand naar het andere strand wandelen. Natuurlijk ook heerlijk om lekker te zonnebaden, de zee is meestal veel ruiger dan aan de zuidkust.

Praia do Amado :

Dit is één van de strandjes die zeer in trek is bij de surfers. Van een afstandje lijken het net zeehondjes die lekker liggen te dobberen. Er is hier ook een restaurantje voor een drankje of een hapje. Vanaf dit strand loopt een deels onverhard weggetje langs de kust naar Praia da Bordeira. In het voorjaar een kleurenpracht aan bloemen maar voor alle tijden van het jaar een mooie trip waar je vast en zeker even de auto uitmoet om te genieten van de rotspartijen en de Atlantische Oceaan. Halverwege dit weggetje is ook een restaurantje Sitio no Forno met een mooi uitzicht en lekker eten. Uiteindelijk kom je in Carrapateira Mocht je dan pas honger hebben gekregen, eerste restaurantje als je vanaf Praia da Bordeira strand komt: O Sitio do Rio Typisch Portugees restaurantje met heerlijk eten.

Monchique:

Vanuit Carrapateira kun je door rijden naar Aljezur, hier is een afslag naar de Monchique, “de” Alpen van de Algarve. Vanaf het hoogste punt Foia, heb je een geweldig uitzicht, als er natuurlijk geen wolken zijn. Verder is het stadje Monchique ook de moeite van een bezoekje waard. Je kunt daarna weer terug rijden via de weg naar Portimão. Natuurlijk kun je deze rit ook in twee keer doen, één dag het ritje rond Carrapateira en een andere keer naar de Monchique. Aan de weg van Portimão naar de Monchique of visa versa ligt het plaatsje Caldas de Monchique, een romantisch plaatsje je kunt er wandelen naar de oorsprong van een bron met thermaal water van 33°C. Zou helpen tegen veel ziekten. Zowel vanaf Aljezur als vanaf Portimão is het een prachtige trip.

Silves :

Is een historisch stadje. Er is een gerenoveerde oude burcht boven de stad, gebouwd van leem en rode zandsteen. Op de binnenplaats bevindt zich een cisternengewelf, waarvan de binnenste cirkel wordt gedragen door vijf bogen die op hun beurt op vier zuilenrijen rusten. Op het hele burchtterrein zijn onderaardse gewelven te vinden, die via gelijkvloerse openingen bereikbaar zijn. De ringmuur is begaanbaar en biedt een prachtig uitzicht.

Pêra :

*Zandsculpturen Geopend vanaf 08 juni 2019.
Ook 's avonds de moeite waard, dan is alles verlicht.*

Barão Sao João:

Zoo Lagos een goedverzorgde kleinschalige dierentuin ... echt super leuk met diversen apeneilanden en kleinere dieren dus geen leeuwen ed. Er is sinds 2018 ook een zwembad.

Net vòòr de ingang is Restaurant O Cangalho ... hier kun je lunchen of dineren...

Heel gezellig inrichting, lekker eten en vriendelijke bediening. Op dinsdagavond is er Fado, Portugese melancholische muziek en gaat over het meestal onafwendbare noodlot. Wel reserveren!! Maandag gesloten. Tel: 282 – 687 218

Lagos :

Lagos in de Algarve in Portugal is een klein stadje met gezellige terrasjes, vriendelijke bevolking, schone stranden en een subtropisch klimaat. Lagos heeft alle moderne voorzieningen die u zich kunt wensen.

De oceaan zorgt ervoor dat de lucht bijzonder schoon is. Ten noorden van Lagos ligt het bergmassief van de Monchique, dat de noordelijke winden en wolken afschermt. Daardoor behoort Lagos tot de steden met de meeste zonne-uren van Europa. Aan de zuidkant van Lagos stroomt de warme Golfstroom. Die versterkt het subtropische karakter van de streek. Dat betekent hele zachte winters en een heerlijk voor- en najaar. Maar des al niet te min is het zeewater meestal pas in augustus echt lekker.

Lagos wordt omringd door zeven speciale zandstrandjes, zoals o.a. Praia da Batatas, Praia do Pinhão, Praia Dona Ana, Praia do Camilo, Praia Porto de Mos, die elk zijn omgeven door schilderachtige rode of goudgele rotsen. Vanaf de beroemdste van deze rotsformaties, de Ponta de Piedade, is er zicht op een aantal van deze standjes en kan het zomaar gebeuren dat je een school dolfijnen voorbij ziet zwemmen. Er liggen hier vissersbootjes voor je klaar die je de grotten invaren om je te laten genieten van het spektakel van de natuur, zorg dat je bent met laagwater !

Aan de oostzijde van Lagos is het lange zandstrand van Meia Praia zonder rotsen maar met duinen. Lagos zelf is op heuvels gebouwd en kijkt via de boulevard met palmen uit over de baai en op de vissers- en de jachthaven. De binnenstad heeft nog steeds het originele stratenpatroon, de historische gebouwen en de 800 jaar oude stadsmuren. Het stadje heeft zijn kleinschaligheid en ontspannen atmosfeer behouden. De vele gezellige terrasjes, restaurantjes en kleine winkeltjes zijn op een natuurlijke manier ingepast.

De vriendelijke bewoners maken het geheel compleet. Zij geven Lagos die heel bijzondere en relaxte uitstraling.

Verder zijn er in Lagos vele supermarkten waaronder Intermarché, Pingo Doce, Continente maar ook een Lidl en een Aldi.

De eerste 3 hebben een vers vlees afdeling en een vers broodafdeling, ook Lidl heeft nu een vers broodafdeling.

Praia de Luz :

Heeft een strand waar ook diversen activiteiten worden georganiseerd. Er is een boulevard met diversen restaurantjes. Gewoon een gezellig plaatsje met natuurlijk ook supermarkten, apotheek, winkeltjes.

Burgau :

Gezellig vissersdorpje met ook een leuk, niet al te groot strand. Als er een stevige wind staat vanuit het noorden of noordoosten ... zit je hier heerlijk uit de wind.

Salema :

Ook een gezellig vissersdorpje met een boulevard langs het strand. Aan het eind van de boulevard liggen de kleurige vissersbootjes.

Praia do Zavial en Praia da Ingrina :

2 stranden bij Raposeira (tussen Budens en Vila do Bispo). Praia do Zavial is wat groter en Praia da Ingrina is een heel klein strandje beide hebben een restaurantje maar wij vinden Praia da Ingrina het leukst. Hier is een nog typisch Portugees restaurant "Sebastião" waar je lekker kunt eten onder de palmbomen met een waanzinnig mooi uitzicht over een klein strandje, de Atlantische Oceaan en een ruwe rotspartij.

Het restaurant ligt wat hoger waardoor je een oogje in het zeil kunt houden op de kids en zelf heerlijk kunt genieten. Doet heel romantisch aan !!! Heerlijk om te lunchen bij mooi weer, keuken is vanaf 12.00 uur open. Als je qua temperatuur niet buiten kunt zitten, er is weinig plaats binnen en daar is het ook niet gezellig. Bediening is onder andere Manuel al meer dan 25 jaar ... heel vriendelijk. Dinsdag gesloten.

Winkelen : In Guia (richting Albufeira) is een winkelcentrum met veel kleding winkels, een grote supermarkt en vele andere winkels. Naast dit winkelcentrum is een, zoals ze dit hier noemen een "Retailpark" hier is een Engelse supermarkt Iceland. Deze supermarkt heeft een hele grote diepvries afdeling met veel kant en klaar maaltijden, ook Indisch / Chinees.

In Portimão is het winkelcentrum "Aqua" ook hier zijn kledingwinkels, een supermarkt en veel andere winkels. En op de 3^{de} etage is de restaurant afdeling.

Een beetje verder richting het centrum van Portimão is nog een winkelcentrum Modelo / Continente

Alle drie de winkelcentra hebben een grote "eetafdeling" waar voor iedereen wel iets lekkers te vinden is.

Nederlandse winkel in Lagos :

Vlaktbij Lidl heeft Juanita Mos een Nederlandse winkel, met natuurlijk Hollandse kaas, hagelslag, pindakaas, ontbijtkoek, DE koffie, rookworsten (soms ook Hema rookworst) sambal en heel veel andere lekkere dingen. Juanita staat er meestal zelf en is open van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en Adres : Avenida de Cabo Bojador Lotte 6 Loja F. Op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Algemeen

Bewaakte stranden: *In de wintermaanden is er geen bewaking.*

Op bewaakte stranden wordt een kleurensysteem gebruikt met vlaggen. Een rode vlag betekend gevaar, het zwemmen is verboden. Geel betekent voorzichtigheid is geboden, en groen betekent dat het water veilig is. Een Witblauw geblokte vlag betekend dat er (tijdelijk) geen toezicht is.

Aan de Portugese Atlantische kust moet u altijd uitkijken voor sterke wind en verraderlijke onderstromingen. Bij afluende wind ontraden wij het gebruik van opblaasbare (speel)materialen. Als u met een bal speelt raden we u aan deze te laten gaan indien deze te ver van het strand waait.

Het alarm nummer is : 112

Politie Portimão: 282 420 750

Politie Lagos : 282 762 930

Politie Vila do Bispo : 282 639 112

Privé ziekenhuis Lagos : 800 224 424

*Ambulance naar privé ziekenhuis in Lagos: 282 770 790 of Rode Kruis 282 760 611
(via 112 brengen ze je naar Portimão)*

*Luzdoc in Praia da Luz : Privé praktijk van 2 artsen, Dr. Alice en Dr. Joanna. Portugees / Engelstalig.
Tel mobiel : 919 869 700*

Tel praktijk : 282 780 700

Adres: Rua 25 de Abril 12 Praia da Luz

Praktijk is geopend van 09.00 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag/ zondag en feestdagen van 09.00 tot 14.00 uur

Tandarts: Luz Dent in Praia da Luz Dr. Peter Steinhausen en een vrouwelijke Dr. Janine Challakh. Ze hebben ook een eigen laboratorium ...

Adres Rua 25 Abril nummer 26 Telefoon 282 - 788 820 of voor nood: 931 921 165

Mocht er een goede kapper nodig zijn, moet je echt mijn kapper proberen. Meestal is afspraak maken wel nodig en je alleen door Christovão zelf laten knippen.

Cabeleireiros Christovão Costa

Rua Vasco da Gama lote 4 Loja A-L in Lagos (vlakbij rotonde met zinkende schip)

Telefoon : 282 – 763 775

Huisvuil: *We hebben hier geen vuilnismannen aanhuis. Overal staan langs de weg grote Containers, hier kunt u uw huisvuil in doen. Er zijn enkele punten waar u uw huisvuil gesplitst in kunt deponeren, meestal herkenbaar aan 3 of 4 ronde tonnen. Hierop staan plaatjes op met wat u in welke ton moet doen. Laat alsjeblieft niets achter Gewoon iedere dag je vuil meenemen, mieren en ongedierte zijn supersnel ter plaatse.*

Geldpinnen: *Gebruik niet de ATM geldmachines maar de Multibanco. Bij de ATM machines moet je € 2,95 betalen voor het opnemen van geld.*

Onze Ticket service met korting:

SEAFARIS : *In de Marina van Lagos, daar waar al de zeiljachten liggen is het kantoor van Seafaris, zij verzorgen boottrips o.a. naar de Dolfijnen, ze brengen je gigasnel zo'n 4 mile de kust uit, daarna gaan ze opzoek naar de dolfijnen. Alleen de boottrip is al een hele leuke ervaring en duurt zo'n 1 ½ uur. Ook verzorgt Seafaris trips naar de grotten en andere boottochten. Zorg dat je ongeveer een half uur voor vertrek aanwezig bent.*

Bom Dia : *ook te vinden in de Marina van Lagos, zij hebben onder andere een hele leuke cruise van 4 uur met een lunch(kip met sla) en wijn. Ze gaan op een mooie plek voor anker en dan kun je daar ook lekker even een duik nemen.*

Vissen: *Ook in de Marina van Lagos heeft Jacko een ligplaats. Hij is een bekwame visser die weet waar er vis zit en waar niet. Zijn boot is goed uitgerust. Bodemvissen of haaienvissen beide is mogelijk. ... De Noord Atlantische stromingen zorgen ervoor dat er hier rijke visgronden zijn.*

Jeep Safari: *Een super leuke toer met een overheerlijke lunch, je komt echt op plekjes waar je zelf nooit zou komen.*

De hele toer duurt ongeveer 6 a 7 uur. De toerleider is een hele aardige Portugese jongeman uit deze omgeving. Hij spreekt natuurlijk ook Engels.

Er is ook een kortere toer Die is einde van de middag en duurt ongeveer 3 a 4 uur ... De Sun-Set toer Lekker genieten van een broodje chouriço, een glaasje wijn en de ondergaande zon in Sagres.

Alle prijzen en toers kun je zien op : <https://www.naturatours.pt/>

Zoomarine: *Een heel leuk attractiepark voor jong en oud.... Zorg dat je vroeg bent Er is veel te zien en te doen. In het eerste gedeelte van het park zijn alle dieren. Er zijn ieder uur shows met siervogels, zeeleeuwen, dolfijnen en roofvogels. Er is een aquarium, een 4D bioscoop.*

Vervolgens is er een gedeelte met een reuzenrad, een kinderdraaimolen, een piraten schip en een treintje voor de kleintjes.

Daarna komt het natte gedeelte: zwembad, glijbaan, strand met golven en een wildwater rivier.

Zonnestoelen en parasols zijn te huur. Ticket voor de tweede dag kun je tegen gereduceerd tarief kopen.

Kajakken: *Wil je sportief zelf de grotten bekijken Dat kan met een kajak. Vanaf de Marina wordt je meegenomen naar Ponte de Piedade of naar een ander punt waar de kajakken liggen te wachten.*

Slide en Splash : *Glijbanen pretpark .. dit zijn papierenticket dus die moet je bij me ophalen. Betalen mag dan ook gelijk bij mij.*

Skydiven : *Vanaf vliegveld in Alvor. Hierbij kunnen we je helpen met boeken... maar de korting is niet de moeite waard.*

Wil je zeker zijn dat er een plekje vrij is en profiteren van de korting:Stuur me een Whatsapp, meestal kan ik gelijk zien voor wanneer er plaats is en kan dan ook gelijk voor je reserveren.

Schroom vooral niet om de tickets bij me te reserveren, alle korting is voor mijn gasten!! Als ik niet voldoende boek dan verlies ik de kortingen die ik bedongen heb en dat zou jammer zijn voor iedereen!!!!

Dan wat leuke restaurantjes

Tussen Lagos en Portimão:

Aan de N 125 net buiten Lagos op de weg naar Portimão, aan rechterkant bij grote potteria...altijd te herkennen aan de vele auto's op de parkeerplaats.

Chauffeurs Restaurant. Casa Chico Zé Lange aanschuiptafels alleen geopend voor de Lunchheerlijk en goedkoop. Geen menukaart die hangt aan de muur. Zondag gesloten.

Arão :

*Restaurant O Caseiro : typisch Portugees restaurant. Gezellig en lekker eten, je kunt ook buiten zitten. Ze hebben voor de lunch een dagmenu (dinsdag tot zaterdag) Vlees- of visschotel voor ca. € 10,00
Maandag gesloten*

Lagos:

Adega da Marina : Grote zaak Keuken is de hele dag open. Heel goedkoop. Op de boulevard in Lagos, ter hoogte van de loopbrug naar de jachthaven.

Restaurant Mena : Estrada da Atalaia ... typisch Portugees ... alles vers! Hier zijn 2 restaurants naast elkaar .. rechts is Restaurant Mena. Links is een restaurant wat wij niemand zouden aanbevelen.

Chinees Hong Yun: Largo da República achter het benzinstation. Buffet restaurant. Met sushi, wokken, salade bar, ca. 10 warme vis/vlees gerechten.

Lunchen open 12.00 tot 15 uur en 's avonds van 19.00 tot 22.00 uur

Beach club Palmares : Ligt op het strand van Meia Praia. Marco is de eigenaar. Heerlijke plek voor een kopje koffie maar natuurlijk ook voor een heerlijke lunch of diner. De garnalen met knoflook zijn de moeite waard en ook het geroosterde brood met knoflook is heerlijk.

Praia da Luz:

*Chiccas: voortreffelijk restaurant met ook veel vegetarische en glutenvrije maaltijden. Het is een feest om daar te eten. R. da Várzea 3, 8600-160 Luz Je kunt bellen om te vragen of ze open zijn tel. 282 761 334
Je kunt er niet van te voren reserveren.*

Requinte do Frango: Gezellig personeel en mooie prijzen. Urb.St. James Lt 5, Loja V, 8600-174 tel 282 798 321

Barão de São João :

Net vòòr de ingang van de dierentuin is Restaurant O Cangalho ... hier kun je lunchen of dineren... Heel gezellig inrichting, lekker eten en vriendelijke bediening. Op dinsdagavond is er Fado, Portugese melancholische muziek en gaat over het meestal onafwendbare noodlot. Wel reserveren!! Maandag gesloten. Tel: 282 – 687 218

Salema:

Aqua na Boca; In het straatje direct achter de boulevard. Hele gezellig inrichting, lekker eten en een hele aardige gastheer/eigenaar Paulo. Wel vooraf reserveren, in de zomer kunt u beter 3 of 4 dagen van te voren reserveren als u zeker wilt zijn van een tafel. Tel: 938 440 094

Restaurant Lourenço : typisch Portugees, net over het bruggetje linksmooie prijzen lekker eten. telefoonnummer: 282 698 622

Figueira:

Restaurant /Bar O Sapinho: Portugees restaurant ... ook leuk om alleen even koffie te drinken of een wijntje/biertje. Dinsdags gesloten ... Largo Primeiro de Maio 1 telefoonnummer : 282 695 445

Restaurant O Sabor da Alegria: Gezellige pizzeria met goede pizza's maar ook andere heerlijke gerechten. Rua Direita 44 telefoonnummer 282 695 621